

## Το Ραβινικό Κολέγιο



1933 – Η πρόσοψη του Ραβινικού κολεγίου στη Ρόδο

Ο Ιταλός πολιτικός και διπλωμάτης Mario Lago έγινε ο τρίτος κυβερνήτης της Ρόδου τον Φεβρουάριο του 1923. Ήταν ιδέα του Lago να ιδρύσει ραβινικό κολέγιο στη Ρόδο. Γνώριζε την παρακμή των ραβινικών σπουδών στην Ιταλία, στο Λεβάντε και τα Βαλκάνια. Για να ενισχύσει την ιταλική επιρροή μεταξύ των Σεφαραδιτών της Ρόδου και της περιοχής της Μεσογείου, η ιταλική κυβέρνηση προσπάθησε να ιδρύσει ένα ραβινικό σχολείο υπό την αιγίδα της.

Η οικογένεια Alhadeff (η πλουσιότερη της Ρόδου) προσέφερε μια μεγάλη βίλα στην εβραϊκή κοινότητα για να στεγάσει το Κολέγιο.

Εγκαινιάστηκε την 1η Ιανουαρίου 1928. Ο Isidor Kahan, ένας Ταλμουδιστής που είχε σπουδάσει στις πιο γνωστές γεισιβότ της Ευρώπης, προσκλήθηκε να διευθύνει το Κολέγιο πλαισιωμένος από εξαιρετικούς δασκάλους.

Το Ραβινικό κολέγιο προσέλκυσε όχι μόνο μαθητές από τη Ρόδο, αλλά και την Τουρκία, την Παλαιστίνη, τη Βουλγαρία, τη Γιουγκοσλαβία, την Αίγυπτο, ακόμη και την Αιθιοπία.

Οργανώθηκε ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών: που διαρκούσε δέκα χρόνια, ενώ η ελάχιστη ηλικία για είσοδο στο Κολέγιο ήταν τα δεκατρία. Αφού λάμβαναν διπλώματα ως ραβίνοι, ψάλτες- hazzanim, shohetim ή δάσκαλοι, οι μαθητές διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο σε διάφορες εβραϊκές κοινότητες. Το Κολέγιο απέκτησε γρήγορα μια διεθνή φήμη, ικανοποιώντας τις ιταλικές αρχές.

Το 1929 το Κολέγιο μετακόμισε σε ένα μεσαιωνικό κτίριο, τον Ξενώνα της Αγίας Αικατερίνης, που χτίστηκε από το Τάγμα των Ιωαννιτών Ιπποτών.

Το 1932 ο Riccardo Pacifici διαδέχθηκε τον πρώτο διευθυντή του Ραβινικού Κολεγίου. Την ίδια χρονιά το Ραβινικό Κολέγιο μετακόμισε από τον Ξενώνα της Αγίας Αικατερίνης σε ένα σύγχρονο κτίριο έξω από τα τείχη της μεσαιωνικής πόλης, στην συνοικία γνωστή ως Μπρούσαλη, στη δυτική ακτή του νησιού. Ήταν μια ευρύχωρη βίλα με κήπο, ιδιοκτησία του Ruben Capelluto, ενός Ρόδιου εβραίου.

Στα τέλη του 1935, το Κολλέγιο μετακόμισε για άλλη μια φορά, αυτήν τη φορά μόνιμα. Η ιταλική κυβέρνηση επέλεξε την κατοικία ενός πρώην Τούρκου κυβερνήτη, που χρονολογείται από το 1894, στην περιοχή του Μόντε Σμίθ και την προσάρμοσε στις ανάγκες ενός σύγχρονου κολλεγίου.

Το τρίτο κτίριο που στέγασε το Κολέγιο στα τέλη του 1935 ήταν στη Νέα Πόλη με θέα στο Αιγαίο. Η ιταλική διοίκηση επέλεξε την κατοικία ενός πρώην Τούρκου κυβερνήτη, που χρονολογείται από το 1894, στην

περιοχή Μόντε Σμίθ και την προσαρμοσε στις ανάγκες ενός σύγχρονου κολεγίου.

Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου του 1936, ο Mario de Vecchi di Val Cismon, ένας φασιστής, διορίστηκε κυβερνήτης των Δωδεκανήσων. Ο πρώτος από τους φυλετικούς νόμους εναντίον των εβραίων φέρει την ημερομηνία 5 Σεπτεμβρίου 1938. Μεταξύ αυτών ήταν το κλείσιμο του Ραβινικού Κολεγίου.